



Voorwoord voorzitter.

Dankbaarheid

Met bovengenoemde term wil ik uitdrukking geven aan het gevoel dat bij mij opkomt als ik nadenk over de inspanningen van allen die betrokken zijn bij het werk van Stichting Namaste.



- Allereerst constateer ik (maar in feite het gehele bestuur) in dankbaarheid de betrokkenheid van onze sponsorouders. De penningmeester schetst elke bestuursvergadering dat trouw de bijdragen van onze sponsorkinderen worden overgemaakt en bovendien wordt het bestuur gewoon stil van de extra bijdragen die worden overgemaakt ten behoeve van het werk. Hierdoor kunnen de kinderen bij voortdurende ondersteund worden en worden zelfs nieuwe kinderen ondersteund via het Fonds Namaste.
- Vervolgens ben ik dankbaar dat ook in India de inspanningen om corona terug te dringen hun vruchten hebben afgeworpen. Hoe fijn is het dat de scholen weer geopend zijn en de kinderen, net als in Nederland, elkaar weer kunnen ontmoeten op school en in de klas.
- Een andere aspect vormt een combinatie van dankbaarheid en weemoed. Onze penningmeester, Elfred Bakker, zal per 1 juli zijn taak als bestuurslid neerleggen. Dankbaarheid overheerst vanwege zijn inlevend vermogen bij het nemen van beslissingen, zijn fijne persoonlijkheid en zijn brede kennis van zaken ten aanzien van het besturen van Stichting Namaste. Als penningmeester en in het verleden ook als voorzitter is zijn bijdrage van grote waarde. Het bestuur kijkt in grote dankbaarheid hierop terug, waarbij ook de achtergrond-bijdragen van zijn echtgenote Mariëtte zéker vermeld mogen worden.

Onlangs reden mijn vrouw en ik door het rustieke Zeeuwse land en over de Zuid-Hollandse eilanden. Het voelde voor ons daar zó rustig aan! De uitgestrektheid en de weidse uitzichten deden ons goed. Wat zal die rust een tegenstelling zijn met India, vermoed ik. Maar ik zie er juist enorm naar uit om komende winter eindelijk de controlereis naar onze huizen in Kerala en Tamil Nadu te ondernemen. Noodzakelijk maar vooral waardevol zal deze reis zijn. Ook daarvoor ben ik dankbaar. Gelukkig zijn er eindelijk mogelijkheden om deze, veel eerder ingeplande, reis te ondernemen. Ik houd u daarvan vanzelfsprekend op de hoogte.

Afsluitend wil ik mijn dankbaarheid uiten naar de medebestuurders van Stichting Namaste. Ondanks het gegeven dat we allemaal wat ouder worden en de gezondheid bij een ieder niet altijd optimaal is, werken we blijmoedig en vol vertrouwen met elkaar samen met die ene missie voor ogen: **kinderen in India zo goed mogelijk financieel te laten ondersteunen zodat zij qua onderwijs zo goed mogelijk zijn voorbereid voor hun bijdrage aan de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. En dat zij daarin hun kansen zo goed mogelijk kunnen ontplooiën.**

Met hartelijke groet,
Frans Terwel
(voorzitter)

DANKBAARHEID
is de kortste weg naar
»»- Geluk -««

Afscheid als penningmeester van Namaste

Nadat Eric (van Lokven) al meermalen had gevraagd mij verkiesbaar te stellen als bestuurslid van Stichting Namaste ben ik vanaf begin 2011 met mijn bestuurlijke activiteiten gestart. Mijn eerste bestuursvergadering vond, als eerbetoon aan André (de oprichter van Stichting Namaste) plaats in het verzorgingstehuis in Lelystad, waarin hij de laatste periode van zijn leven verpleegd was.



Om de reistijd van de bestuursleden, die in alle windstreken van ons land woonachtig waren, zo eerlijk mogelijk te verdelen, vergaderden we aanvankelijk, bij één van de bestuursleden thuis, in Dronten. Dit hield wel voor ons allen in dat een bestuursvergadering in de praktijk betekende dat je hiervoor een hele dag moest inplannen. Met veel enthousiasme hebben we dit echter meerdere jaren gedaan. Na Dronten werd Zwaag (bij Hoorn) onze vergaderdomicilie om uiteindelijk in Avenhorn voor onze fysieke bijeenkomsten bijeen te komen.

Enkele maanden na mijn aantreden werd ik gevraagd om de rol van voorzitter op mij te nemen. Langere tijd hebben we met elkaar meerdere jaren ons bestuurlijk ingezet om de positie van de stichting zowel inhoudelijk als financieel te versterken en voor een langere periode veilig te stellen. Bestuurlijke vragen, die wij onszelf stelden, waren: op welke manieren willen we ons verantwoorden naar de sponsorouders? Welke communicatiemiddelen kunnen we hiervoor gaan inzetten? Maar ook op welke manieren willen en kunnen we rekening houden in ons bestuurlijk beleid met de wensen en ideeën hieromtrent van onze sponsorouders? Op welke manieren kunnen we de bedrijfsvoering rondom het innen van de vereiste financiën zo efficiënt mogelijk vorm en inhoud geven? Enquêtes en onderzoeken werden onder onze sponsorouders uitgezet om antwoorden te krijgen op deze vragen. Dit proces gaf veelal aanleiding tot het houden van levendige discussies, waardoor de bestuursvergadering meermalen langer duurde dan de daarvoor geplande tijd. Producten, die nog steeds binnen Namaste wordt gebruikt, zijn o.a. de periodieke nieuwsbrief, die aan alle sponsorouders wordt verstrekt en de verbeterde website van onze stichting.

Na het plotseling noodzakelijke stoppen ten gevolge van fysieke problemen van de heer Pelgrim, als penningmeester van het stichtingsbestuur, werd ik door de andere bestuursleden gevraagd om deze rol op mij te nemen. Het voorzitterschap ging toen weer terug naar mevrouw Hendriks, die ook voor mij voorzitter was geweest. Ook in deze rol zijn enkele verbeterlagen gemaakt, waarin het vergroten van de transparantie van de financiële huishouding naar de bestuursleden en de sponsorouders. Ook het toetsen van de haalbaarheid van beleidsmatige voorstellen met een financiële onderbouwing is gemeengoed binnen het bestuur geworden. Een bestuurlijk product, waarop ik als penningmeester trots ben, is het gezamenlijk ontwikkelde integrale jaarverslag van onze stichting, bestaande uit het bestuursverslag en de daarbij behorende jaarrekening. Na goedkeuring door het voltallige bestuur plaatsen we het verslag op de website.



Vlak voor de zomervakantie komt een einde aan mijn bestuurlijke benoemingstermijn van 3 jaar. Deze valt samen met mijn persoonlijk besluit om vanaf augustus a.s. van mijn pensioen te gaan genieten. Deze combinatie heeft mij doen besluiten om mij niet meer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Binnen Namaste is voor mij de bestuurlijke cirkel rond: de gestelde financiële doelen zijn behaald, mijn werkzaamheden als penningmeester worden op een kwalitatieve wijze voortgezet en de overige leden van het bestuur zijn op basis van vastgelegde afspraken en documenten in staat om de bestuurlijke werkzaamheden te continueren.

Ik wil alle sponsorouders bedanken voor hun grote loyaliteit naar de stichting, hun betalingsdiscipline en het prettige contact dat ik in voorkomende situaties met hen heb gehad.

Elfred Bakker



[De FCRA-regelgeving India juli 2002 maakt het lastig om sponsorgelden en giften over te maken.](#)

Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie in maart 2020, is het erg onrustig in India. Als bestuur van stichting Namaste hebben wij enorm veel last van de beperkingen die de charitatieve instellingen opgelegd hebben gekregen door de **FCRA**-regelgeving in India. De Indiase regering heeft in 2010 de uit 1976 daterende **Foreign Contributions and Registration Act (FCRA)** aangescherpt om effectiever op te kunnen treden tegen Ngo's (non-gouvernementele organisatie is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang) en organisaties die naar het oordeel van de Indiase regering, fondsen uit het buitenland misbruikten voor clandestiene commerciële doeleinden. Ook diende de wet om Ngo's, die naar het oordeel van de Indiase regering als dekmantel werden gebruikt voor terroristische activiteiten, te kunnen reguleren.

In 2020 zijn deze **FCRA**-regels nog verder aangescherpt, waar wij als stichting enorm veel last van hebben. In India zijn zeer ingrijpende veranderingen doorgevoerd om de Ngo-sector te reguleren. Het is voor ons steeds moeilijker geworden om ons vermogen (lees sponsorgelden en giften) bij de kwetsbare mensen (lees sponsorkinderen en hun families) te krijgen. Anders gezegd, zowel de leidinggevenden van de tehuizen als stichting Namaste hebben te maken met deze grote belemmeringen.

Wij geven u een voorbeeld. Zoals u weet maken wij tweemaal per jaar onze sponsorgelden en giften over naar de banken in de regio's waar de tehuizen gelegen zijn waar wij mee samenwerken. Sinds de aanscherping van de FCRA-regelgeving medio 2020 moeten wij deze gelden eerst overmaken naar de centrale bank in New Delhi. Daar hebben alle tehuizen een aparte rekening moeten openen om deze gelden te kunnen ontvangen. Vanuit New Delhi worden de gelden, na goedkeuring, doorgezonden naar de banken van de tehuizen in hun regio. Ontzettend omslachtig allemaal en er zijn steeds extra kosten aan verbonden. Het heeft erg lang geduurd voor dit uiteindelijk allemaal geregeld was maar gelukkig lukt het tot nu toe om de sponsorgelden en giften over te maken naar de tehuizen.

[Geweld tegen christenen in India.](#)

Naast voornoemde aanscherpingen van de FCRA-regelgeving medio 2020 speelde er één andere zeer belangrijke kwestie. Het betreft het geweld tegen de christenen (maar ook moslims) in India. Eén van de leidinggevenden van de tehuizen in India meldde ons op 15 januari jl. het volgende:

“Stichting Namaste probeert de mensen te helpen die het hardst geholpen moeten worden, maar wordt daarin belemmerd. Ik voel me verdrietig over de situatie in India. Er vinden veel wreedheden plaats tegen de minderheden, zowel moslims als christenen. Tijdens een bijeenkomst van de hardcore hindoes, Hindutva-activisten, was er een oproep om de moslims en de christenen te elimineren.

*Deze Hindutva-activisten hebben de mensen ooit aangespoord om zich te bewapenen om christenen die zich overgeven aan bekering een lesje te leren. Ze willen dat de minderheden in India tweederangsburgers blijven die niets en zelfs **geen** burgerschap claimen. De regering zwijgt over alle wreedheden. De laatste tijd werd de FCRA-registratieverlenging van duizenden christelijke organisaties geweigerd, inclusief die van de Missionaries of Charity Dit was een onmenselijke beslissing!*



Er zijn ook veel aanvallen op christenen geweest tijdens Kerstmis. Zelfs standbeelden van onze Heer en kerken werden vernield. De afgelopen twee maanden zijn er veel aanvallen op christenen en moslims geweest. Het is jammer als het gepeupel het recht in handen neemt en christenen opjaagt, zelfs tijdens vreedzame gebedsbijeenkomsten. Het politiepersoneel knijpt een oogje toe als dit gebeurt. In plaats van hen te arresteren, vragen ze christenen om niet samen te komen voor gebedsdiensten. Er worden zonder enige reden aanklachten tegen de christenen ingediend.

Foto: Aangevallen kerk in Roorkee, India. (Beeld Aletta Andre, Dagblad Trouw)

De regeringspartij van onze 'beroemde' president Modi probeert de aanslagen gewoon onder het tapijt te vegen. Hij heeft nooit een woord gesproken over al deze verschrikkelijke gebeurtenissen. Hoe de wereld naar hem kijkt? De echte persoon wordt niet gezien door deze wereld. De wereld wordt 100% voor de gek gehouden ... Hoe dan ook, hij is iemand die iedereen graag haat. De reden waarom deze gruweldaden toenemen, zijn de aanstaande verkiezingen in 5 deelstaten vanaf 10 februari a.s. Er zijn helaas veel haattoespraken en berichten. Ook de media worden volledig gecontroleerd door de regering. Ik denk dat ik moet stoppen met deze klaagzang en de Heer moet vragen om deze situaties aan te pakken. "Ik wilde jullie echter laten weten dat het niet goed gaat met India in alle lagen van onze bevolking ...".

- Dit was voor het eerst dat een leidinggevende uit India zich zo expliciet uit durfde te spreken over wat er zich allemaal afspeelde in India. Later volgden soortgelijke reacties van andere leidinggevendenden!

Uiteraard hadden wij zelf ook artikelen gelezen maar het is voor leidinggevendenden lastig om zich zo uit te durven spreken, omdat ze weten dat er represaillemaatregelen genomen kunnen worden tegen henzelf of hun congregatie.

Op internet stond een artikel van het Katholiek Nieuwsblad over de vervolging van de christenen in India wat aansluit bij hetgeen de leidinggevendenden ons hiervoor al hadden gemeld. Dit artikel wilden wij u uiteraard niet onthouden, u kunt het bekijken via de onderstaande link.

Link: <https://www.kn.nl/nieuws/buitenland-nieuws/christenvervolging-in-india-we-hebben-een-kritisch-punt-bereikt/>



Noot: Voor degenen die een papieren versie van onze nieuwsbrief ontvangen is het bovengenoemde artikel als bijlage toegevoegd.



We wensen iedereen een mooie zomer toe, vol liefde en geluk en natuurlijk.....mooi weer!

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting Namaste.